

Biografie Glenn Shoolbred



'Dansen is altijd mijn passie geweest'

Mijn moeder vond het belangrijk om te kunnen dansen, vooral op een feestje. Daarom ben ik begonnen met stijldansen en dat heb ik jaren met veel plezier gedaan. Na een tijdje werd het tijd voor wat nieuws, dus toen een vriend van mij vroeg om een keer te komen kijken bij het Country Line dance, was ik meteen verkocht.

Een stijl waar zowel alleen als met een partner kan worden gedanst op leuke muziek wat bij mij thuis altijd werd gedraaid. Omdat ik al danservaring had, ging het Country Line dance me aardig af. Na een jaar of twee werd mij de eerste keer gevraagd te assisteren bij het lesgeven van diverse dansen.

Daaropvolgend werd mij gevraagd om les te geven bij een Countryclub in Mariaheide. Dit was het begin van een mijn carrière in het Country Line dance. Vervolgens kwam de Countryclub in Nuland op mijn pad, waar ik al 15 jaar met plezier lesgeef. Daarnaast houd ik me bezig met de organisatie van Country Travel en ben ik daar vaste DJ.

Hopelijk kan ik mijn enthousiasme in het Country Line dance nog jaren aan iedereen overbrengen.